

OV wandelroutes Eikhold. 2 x 18,5 km.

Met de trein naar startpunt Station Spaubeek. Via Nuth en Voerendaal een prachtige wandeling naar Natuurvriendenhuis Eikhold, en de volgende dag via Vrouwenheide en Wijlre door naar het Station Schin op Geul. Eventueel zijn er op Eikhold zelf nog dagwandelingen verkrijgbaar om uw verblijf al wandelend te kunnen verlengen.

Het natuurvriendenhuis Eikhold ligt op 500 m van het centrum waar 's avonds tot 20.00 uur en 's morgens al weer vroeg boodschappen gedaan kunnen worden voor ontbijt, lunch en avondeten. In de omgeving van Eikhold kan ook heerlijk gegeten worden in restaurants, zowel aangenaam geprijsd als met een overdaad aan luxe, en alles er tussen in..

Natuurvriendenhuis Eikhold

Valkenburgerweg 72

6419 AV Heerlen

045 – 5716130

Aanmelden: Peter Snijders, 045 5424827 (maandag, woensdag en vrijdag van 20.00 – 21.30 uur)

www.nivon.nl/overnachten/eikhold

Informatie Openbaar vervoer: www.9292ov.nl of 0900-9292

Dag 1, Start station Spaubeek.

Deze eerste dag wandel je grotendeels over het Pelgrimspad en is wit-rood gemarkeerd.

Vanaf station gaan we rechtsaf richting Spaubeek. We gaan over de autobaan en blijven de weg rechtdoor volgen tot kruispunt Y-1477. Hier gaan we linksaf de Soppenstraat in. Bij wegwijzer Y-6038 gaan we links de Heggerweg in. Na 500 meter, voor een bocht naar rechts, rechtsaf een asfaltweg in. (Heggerweg) (we komen nu langs huisnummer 6). Waar deze asfaltweg links afbuigt, gaan we rechtdoor en op splitsing van landwegen houden we links aan. Het pad loopt tussen de weilanden door. We blijven dit pad volgen en negeren alle zijpaden. Op het einde van de holle weg, houden we links aan langs de akker.

Een holle weg is een erosiegeul ontstaan door eeuwenlang gebruik door mens en vee. Ze kunnen dwars op of in de lengterichting van de dalhelling liggen. Door veelvuldig gebruik en uitspoeling na regen wordt de weg steeds verder uitgehold. Daardoor kregen sommige holle wegen steile wegtaluds met een begroeiing die voorkomt dat de wanden nog meer uitspoelen.

Einde van dit pad gaan we linksaf. Op de driesprong die we nu bereiken gaan we rechtsaf. We komen langs Gasuniepaal 119 en op de kruising met asfaltwegen (bij grote vuilstortplaats) gaan we rechtsaf, een halfverharde weg in richting vliegveldje. Enkele meters voor het vliegveldje gaan we linksaf een halfverharde weg in die het dal in gaat. Bij Gasuniepaal 120 de weg naar links negeren. De asfaltweg die we nu bereiken steken we over en vervolgen onze route over de landweg. We blijven rechtdoor gaan en negeren alle zijwegen. Op T-kruising asfaltweg linksaf. Op de splitsing houden we rechts aan en gaan nu direct rechtsaf (Bergerweg). We komen op een viersprong met de Voorsterstraat / Horenweg. Deze steken we over en vervolgen onze weg via een holle weg.

Na enige tijd passeren we de molen. Deze molen van Hunnecum is een beltmolen en is gebouwd in 1882.

We komen nu op de Valkenburgerweg. Deze steken we over en gaan rechtsaf langs tankstation.

We komen nu in Hunnecum. Eerste weg na tankstation gaan we linksaf de asfaltweg in en meteen weer linksaf de grindweg. (Stokskensweg)

Het Sjpekhoeës is een karakteristieke hoeve met speklagen. Dat wil zeggen dat het een pand is met bakstenen muren, gelardeerd met horizontale mergelbanden. In deze omgeving zijn die banden witgeschilderd.

Bij de wegkapel gaan we linksaf de Lieverkersandweg in, en lopen zo langs de rand van het dorp Wijnandsrade. Na ca. 1 km asfaltweg komen we op de Hellebroekerweg die we recht oversteken. We komen

nu op een vijfsprong van paden. Hier gaan we rechtdoor de Biesenweg in. De asfaltweg die we nu bereiken gaan we rechtsaf. We komen nu in Brommelen.

Op de viersprong met ANWB paal Y-3822 gaan we rechtdoor richting Brommelen 1. We passeren nu de Brommelerhoeve, en op het einde van deze weg gaan we rechtsaf de Luipeerbeekstraat in. De weg buigt naar links (Vleckstraat) en vervolgen de Weustenraderweg langs een kapel die aan de rechterkant van de weg staat. Als we op deze weg lopen zien we schuin links voor ons het prachtige kasteel Rievieren.

Op het einde van de weg bij ANWB paal Y-4172 gaan we rechtsaf richting Klimmen. Dit is de Retersbekerweg. Tegenover huisnummer 93 gaan we linksaf het fietspad in. Na enige tijd komen we op een kruising waar kasteel Puth aan uw linkerzijde ligt. Op dit kruispunt vervolgen we onze weg rechtdoor over het fietspad richting Voerendaal.

Het fietspad buigt naar rechts en we gaan onder het spoorviaduct door. Op de kruising gaan we rechtdoor de Molenbeekstraat in. Bij kerk gaan we linksaf en blijven het Kerkplein volgen. De eerste weg gaan we linksaf en op driesprong van de Jeustraat en Cortenbachstraat gaan we rechtsaf de Cortenbachstraat in.

Het kasteel werd rond 1364 gesticht. Het werd waarschijnlijk gebouwd op de fundamenten van een ouder jachtslot. Het huidige huis is zestiende-eeuws, en had in de eerste instantie twee hoektorens. Nu is er nog maar een. De voorburcht werd in de zeventiende eeuw opgetrokken, en werd in de jaren 1719-1735 ingrijpend verbouwd. Het huis heeft veel mijnschade ondervonden

Het oorspronkelijke huis werd gebouwd door Catharina van Rivieren, priorin van het klooster St. Gerlach te Houthem, en werd lang als klooster gebruikt. In 1444 was het kasteel in handen van Gysbert van der Vyeren. In 1466 werden de goederen van Johan van der Koesselaar verdeeld, waarbij Rivieren toeviel aan zijn dochter Mynten. Zij was getrouwd met Arnold van Printhagen, en hun enige dochter trouwde met Gerard Huyn van Amstenrade. Hun zoon Casper bouwde waarschijnlijk het huidige huis, wat werd voltooid door diens zoon Gerard.

In 1663 is er sprake van jonker Eynatten van Rivieren, en in 1686 kwam het kasteel in bezit van Johan Albert von Schrieck, wiens zoon Franz Wilhelm de slothoeve liet herbouwen. Karel Deotdat von Fürth liet in 1780 het huis ingrijpend verbouwen. Diens familie hield het huis lange tijd in bezit, tot het uiteindelijk overging op de familie De Marchant et d'Ansembourg. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd het huis als jeugdherberg gebruikt.

We komen nu op een voorrangsweg (Hoolstraat) die we recht oversteken richting kasteel Cortenbach.

Het oorspronkelijke kasteel stamt uit de veertiende eeuw.

Van het oudste kasteel resteren alleen nog twee ronde torens op de buitenhoeken van het voorplein.

Waarschijnlijk waren dit de hoektorens van de voorburcht en stond het kasteel op de plaats van het huidige huis. Dit laatste werd in 1713 gebouwd en in 1776 verbouwd. Tussen 1638 en 1645 werd de monumentale voorburcht gebouwd. In 1864 brak er een grote brand uit waarbij een groot deel van de voorburcht in vlammen opging. In 1936 werd het huis verkocht aan het Beambtenfonds der Staatsmijnen, die later ook de voorburcht en de landerijen kocht.

We blijven de weg langs het kasteel volgen tot T- splitsing. Aan uw linkerhand is de hoofdingang van de kasteelhoeve. Wij gaan echter rechtsaf de landweg in.

De weg buigt naar links, halfverharde weg. Midden in het veld komen we nu op een T-kruising. Hier gaan we linksaf, en verlaten het Pelgrimspad.

Bij T-splitsing gaan we rechtsaf de ecobrug over. Deze gaat over de autoweg. De brede asfaltweg blijven we volgen naar kasteel Ter Worm. Hier gaan we rechtsaf en al na 20 meter vlak voor de ingangspoort van het kasteel linksaf.

De weg loopt nu langs de slotgracht aan uw rechterzijde en de kasteeltuin aan uw linkerzijde. De weg buigt naar links en u steekt nu de Geleenbeek over. Hier ziet u dikwijls zwarte zwanen en met heel veel geluk kunt U hier soms het ijsvogeltje zien.

Deze weg blijven we volgen tot een grote plataan uit 1749. Hier gaan we linksaf de Eikendermolenweg in. U gaat de beek weer over en voorbij no.4 (Eikendermolen) gaat u rechtsaf het fiets/ruiter/koetsen pad in. Aan uw rechterhand ziet u de ruïne Eykholt.

De eerste vermelding stamt uit 1381.

In 1736 was de bouwhoeve al afgebrand, en het kasteel zelf werd steeds bouwvalliger. Omstreeks 1760 is het kasteel afgebroken.

Het riddergoed Eyckholt was in 1385 in handen van de familie Van der Lynden van den Eyckholt. De familie Von Beulart zu Beulartstein bezat het van 1607 tot 1687, en in 1739 kwam het goed aan de familie Van der Heyden Belderbusch, de eigenaars van kasteel TerWorm.

Bij de vijver buigt het pad naar links. Als we de beek weer hebben overgestoken houden we links aan en volgen het voetgangerspad langs de beek tot aan een drukke verkeersweg.

Deze steken we over en gaan weer verder langs de Geleenbeek tot aan de Valkenburgerweg. Hier rechtsaf en na ongeveer 300 meter ziet u rechts de vlaggen in de tuin staan van de prachtige villa Eikholt waar u gaat overnachten.

Restaurants in de omgeving van Eikholt:

Naam: El Popo

Soort (Cantina Mexicana)

Openingstijden (dagen): di/vr vanaf 17.00u za/zo. Vanaf 16.00u.

www.elpopolimburg.nl

Tel nr: 045-5778080 De Bongerd 14-16 (aan het Pancratiusplein)

Afstand van Eikholt: 1 km

Naam: Ritorante il Castello

Soort (pizzeria.)

Openingstijden (dagen): dagelijks van 17.00u tot 22.30u.

Dinsdag gesloten

www.il-castello.nl

Tel nr: 045-5742799 Geleenstr. 18

Afstand van Eikholt: 800 m

Naam: Oppidom

Soort (restaurant)

Openingstijden (dagen): ma/zo 11.00u tot 24.00u.

www.oppidom.nl

Tel nr: 045-5711877 Prancratiusplein 46

Afstand van Eikholt: 1 km.

Naam: Steakhouse Eldorado

Soort (Specialiteiten restaurant) reserveren gewenst.

Ook voor groepen tot 50 pers.

Openingstijden: Dagelijks 17.00u tot 23.00u. zo. Vanaf 14.00u.

www.eldosteak.nl

Tel.nr.: 045-5743160 Prancratiusplein 42

Afstand van Eikhold: 1 km.

Dag 2, start Natuurvriendenhuis Eikhold

Vanaf de tuin van Eikhold volgen we de verkeersweg ca. 300 m naar links, we steken over en nemen na huisnummer 61, het fietspad naar rechts. We volgen de smalle bedding van de Geleenbeek en bereiken een zeer drukke en brede weg, die we oversteken, links bij de stoplichten. Na het oversteken stukje rechtsaf en nemen we het fietspad rechts van de Geleenbeek, die we nu verder gaan volgen. We gaan even voorbij de bank (links) over een rioolbuis naar links en meteen weer naar rechts. We hebben de Geleenbeek nu rechts naast ons. We lopen door een wei tot aan de Weltermolen en de Weltervijver.

Weltermolen, een watermolen met rad wordt het eerst in 1443 in de archieven genoemd. Het is een herbouw uit de tweede helft van de 18e eeuw en nog onlangs opnieuw gerestaureerd. Let ook eens op de bossen vogellijm (ook wel maretakken genoemd) in de bomen die er op wijzen dat de bodem hier kalkrijk is.

We gaan nu naar rechts en 30 m. verder naar links het wandelpad op (uitrenplaats).

Links ligt de Weltervijver en rechts zien we huize Strijthagen, een klein kasteeltje dat momenteel als woonhuis dienst doet.

We volgen verder de Geleenbeek steeds rechtdoor tot aan het talud van de asfaltweg. We gaan hier langs een speeltuin (rechts) en dan direct met het hellend pad omhoog naar links. Aan de overkant zien we een voetpad; we volgen dit door struiken begrensde pad. Even verder houden we links aan en zien dan rechts een vijver en links een grote hoeve. Dit is hoeve "De Rouche".

Deze hoeve heeft haar oorspronkelijke bestemming verloren en is nu als restaurant in gebruik.

Op de smalle asfaltweg waar we nu uitkomen, gaan we ca. 20 m. naar rechts en nemen het voetpad naar links, lopen door tot aan een trap en buigen hier naar rechts (dus niet de trap op). Na ca. 250 m. komen we in een klein bos, volgen het pad naar rechts en lopen door het bosje, dat we even verder weer rechts verlaten, Kloosterkensweg. We zien nu een viaduct, gaan hier onderdoor en nemen het pad dat direct hierachter naar rechts gaat. We volgen dit asfaltpad en nemen verder het tweede smalle pad, langs adoptie hoogstam-boomgaard Molengats, dat rechts tussen heggen en weiden doorloopt. Dit pad brengt ons op een verkeersweg die we rechtdoor omhoog volgen.

Dan dalen we weer en gaan beneden linksaf onder de autoweg door. Aan het einde van de tunnelmuur nemen we een geasfalteerde koeiendreef die links omhoog voert. Bij de splitsing gaan we naar rechts en dan even opletten! Na ruim 50 m. nemen we het smalle pad dat tussen de bomen naar rechts voert (geel en blauw paaltje).

Voordat we het bos bereiken hebben we rechts nog een mooi uitzicht op Heerlen. Aan de andere kant van de autoweg verheft zich een steile helling in de richting van Ubachsberg. Dit is de Kunraderbreuk. Deze bestaat uit zachte kalksteen en is ontstaan toen een zee Zuid-Limburg overspoelde. Nog vinden we in deze omgeving vele groeven waar deze kalk gedolven werd voor de huizenbouw en voor de kalkbranderijen.

In het bos gaan we steeds rechtdoor.

Dit bos, Putberg geheten, heeft een kalkrijke bodem en dat is aan de weelderige begroeiing goed te zien. Op deze Kunraderkalk groeit een echte kalkflora met een geheel eigen karakter. Het is dan ook een natuurreserveaat en eigendom van Staatsbosbeheer. De naam ontleent het reserveaat vermoedelijk aan een bron die verderop in het bos ontspringt en die we nog zullen zien. Vermoedelijk ging men aan deze bron water putten.

Na ca. 400 m. gaan we naar rechts (aan uw linkerhand ziet u “Groeve Putberg”) en dalen via trappen in een oerwoudachtige omgeving naar beneden tot we aan onze linkerkant in de wand twee oude kalkbranderijen opmerken.

In de kalkbranderijen werd nog tijdens de 2e Wereldoorlog kalkhoudend gesteente tot ongebluste kalk gebrand. Dit werd gebruikt als metsel- en landbouwkalk.

Even verder vinden we links de heldere bron die de Putberg zijn naam gaf.

We gaan rechtdoor langs de bosrand met rechts een weide, aan het einde rechtsaf. Op Y-splitsing rechts aanhouden (groen paaltje) en bereiken vervolgens een verkeersweg (Wijnstraat). Nu naar rechts en steeds rechtdoor tot voor de eerste huizen van Ubachsberg waar we de weg naar links nemen. Hier kom je weer op het Pelgrimspad, wit-rood gemarkeerd.

Na 250 m. houden we in een bocht naar links, rechts aan (we gaan dus eigenlijk rechtdoor) en stijgen via een veldweg naar een beboste heuvel, Vrouwenheide genaamd.

Als we ons omdraaien, kunnen we genieten van een prachtig uitzicht op het noordelijk gedeelte van Zuid-Limburg. Voor ons ligt Ubachsberg met daarachter de D.S.M. bij Geleen, links aan de horizon de watertoren van Schimmert en nog verder naar links het Geuldal bij Valkenburg.

We betreden het bos en volgen het pad naar rechts, lopen steeds rechtdoor langs de bosrand, alle kleine paadjes negerend. Na een korte stijging komen we bij een oude, ruim 1 m. hoge pijler van de Rijksdriehoekmeting. We houden rechts aan, dalen weer. Op de verkeersweg, waar we nu uitkomen, gaan we naar rechts.

We passeren de molen van Vrouwenheide, een bovenkruier, die vroeger als graanmolen dienst deed. Op liet einde van de oorlog brandde ze gedeeltelijk uit door onvoorzichtigheid van Engelse soldaten en was vervolgens nog jarenlang in gebruik als restaurant.

We volgen de asfaltweg geruime tijd tot aan een kruispunt. Hier nemen we de landweg die scherp links tussen de huizen omhoog leidt (Bosveld). Na ± 500 m. (ongeveer 10 minuten) even opletten, we nemen een smal pad (rechts) direct achter de afzetting van een dierenverblijfplaats (geel paaltje). Na twee stegels (draaiportjes) arriveren we in de Hamerstraat van het gehucht Trintelen. Hier gaan we naar rechts en op het volgende kruispunt naar links. De Eijserweg. Hier verlaat je even het Pelgrimspad.

Let hier op de mooi gerestaureerde put. Verklarende tekst is aangebracht.

Na de laatste huizen van Trintelen, bij een boom met wegwijk nemen we het pad naar rechts. Bij een splitsing houden we rechts aan (geel/zwart) en bereiken een asfaltweg. Hier bent u weer op het pelgrimspad. We lopen naar links, komen in Eyserheide en doorlopen het hele dorp. We houden dus steeds links aan en volgen ook de zwarte paaltjes de doodlopende straat in. .

Tegenover een vakwerkhuis verlaten we het dorp (doodlopende weg), de weg daalt en loopt langs weiden verder. Het pad wordt steeds smaller en ten slotte staan we voor twee stegels. We nemen de rechtse en gaan dus rechtdoor de wei in, we houden de afrastering steeds aan onze linkerkant en genieten van prachtige vergezichten.

In het dal zien we het idyllisch gelegen Eys met z'n mooie kerktoren en verder naar het zuiden, Vijlen met spitse kerktoren. Aan de horizon de Vijlenerbossen en meer naar rechts het Geuldal met Mechelen en het hoog gelegen gehucht Eperheide.

We blijven steeds op dezelfde hoogte tot we de weg bereiken van Eys naar Elkenrade. Hier lopen we naar rechts en gaan \pm 25 meter verder bij een blauwe paal links via een trap het bos in. We volgen de bosrand tot een Y-kruising.

Hier gaan we scherp naar rechts en blijven dit brede pad volgen door het hele Eyserbos en slaan geen acht op zijpaden. Tenslotte verlaten we het bos. We gaan naar links (verharde weg) en lopen langs de bosrand (linkerhand) verder richting Wijlre, 1,5 km.. (Hier verlaat U het Pieterpad)

Als we het bos achter ons laten, hebben we aan onze linkerkant een uitzicht, dat de kroon spant op deze mooie wandeling. We vervolgen onze weg en bij het volgende kruispunt gaan we naar links en dalen af naar Wijlre.

Rechts in het dal ligt Wijlre, voor ons ligt Gulpen met links daarachter het Geuldal tot voorbij de Belgische grens. Bij helder weer kan men hier de 1300 lange spoorbrug over het Geuldal bij Moresnet zien. Rechts achter Gulpen zien we het Gulpdal.

Beneden houden we rechts aan, gaan de overweg over en meteen weer naar rechts. Einde van deze weg weer rechts en na \pm 50 meter linksaf de Stationsweg in. De markt, die we nu bereiken, steken we diagonaal over en gaan links langs het Wielderhoes. De volgende straat weer links en dan zien we links een voetpad. Dit pad brengt ons op een verkeersweg, die we oversteken. Nu naar rechts en een paar meter verder tussen huisnummers 10 en 16 (watermolen) naar links. We lopen tussen huizen, trappen af tot aan T-kruising. Hier gaan naar rechts en dan direct naar links via een voetpad tussen twee muren, langs de molen van Wijlre naar de Geul, die we oversteken (we zijn weer op het Pelgrimspad). Nu naar links en na een bocht naar rechts steken we de Geul weer over en meteen rechts langs de Geul verder door de weilanden.

We letten steeds op dat we in het voetspoor in het gras en blijven, waar nodig zo dicht mogelijk bij de beek, tot aan een smalle verharde weg, gaan hier even naar rechts, gaan weer door een stegel (links) en wandelen verder door de weilanden. We passeren vele stegels en volgen steeds de Geul stroomafwaarts tot we weer op een bredere weg komen. Hier gaan we rechtsaf, langs Nivon-camping "De Gele Anemoon".

We vervolgen het pad verder langs de Geul.

De asfaltweg die we nu bereiken in het gehucht Engwegen gaan we rechtdoor. Einde linksaf en na 100 meter rechtsaf, Breeweg, dit wordt Tolhuisstraat. Voor de kerk linksaf (Graafstraat) en na de kerk rechts aan houden (je verlaat hier het Pelgrimspad), de Kerkeweg in. Naar boven nemen we wij het voetpad en bereiken zo ons eindpunt station Schin op Geul.